



Er waren eens... twee directeurs...

Het lijkt wel het begin van een sprookje en dit is het ook in zekere zin.

Voor de Vlaamse overheid is het (nog) geen evidentie dat meerdere mensen aan het roer van een basisschool staan. Sinds kort heeft men nu wel het ambt van beleidsmedewerker in het leven geroepen. Dit wordt nu ingevuld (halftijds) door Sebastian De Smet. Je hebt hem misschien op woensdag of donderdag al eens in ons secretariaat ontmoet.



Van 1 september tot 30 november kon mevr. Ilse Deraedt, mijn opvolgster, instappen in een meelooptraject voor toekomstige directeurs. (Jammer genoeg werd dit heel waardevol initiatief ondertussen, als besparingsmaatregel, al weer afgevoerd door de Vlaamse overheid.)

Dit geeft nochtans de kans aan een nieuwe directeur om zich vrij grondig en in een haalbaar tempo voor te bereiden op de vele taken en uitdagingen die zich dagdagelijks aandienen.

Naarmate de weken verstreken, voelde ik me steeds meer gerustgesteld in zoverre dat ik overtuigd ben dat ik het schip 'De Wassenaard' straks in goede en vaardige handen kan achterlaten.

Toch even checken hoe dit zit bij directeur Ilse... en bij beleidsondersteuner Bas...
Hoe kijken zij tegen hun nieuwe uitdaging aan? ...

Directeur Ilse:

"In juni nam ik na 25 jaar afscheid van mijn vertrouwde school en team in Oostende. Terugkijkend op een mooie tijd en dankbaar voor de fijne contacten en vele kansen die ik er kreeg, voelde ik me klaar voor de nieuwe uitdaging als directeur van De Wassenaard.

Het meelooptraject dat ik nu volg, biedt me de mogelijkheid om de school te leren kennen voor ik op 1 december aan de slag ga als directeur.

De voorbije weken werd ik warm onthaald door het team en kreeg ik heel wat informatie over praktische zaken. Daarnaast hield ik met alle collega's een individueel kennismakingsgesprek waarbij ik hen beter leerde kennen en luisterde naar wat zij de troeven van de school vinden, net als eventuele groeikansen. Met het vervangen van een collega in klas, deel te nemen aan activiteiten, de geplande klasbezoeken,... kom ik in contact met de kinderen. Ik kijk ernaar uit om de ruim 480 kleuters en leerlingen te leren kennen, al zal dit toch wel wat tijd vragen!

Ook met de ouderraad, het schoolbestuur, collega-directeurs van de scholengemeenschap, het CLB, logopedisten, de vele vrijwilligers en andere externen mocht ik al kennismaken.

Ik koos bewust om directeur te worden van De Wassenaard als dynamische, zorgzame en waarde(n)volle school. Wederzijds respect, open communicatie, duidelijke afspraken en zorg voor élk kind draag ik hoog in het vaandel. Een nieuwe kapitein aan boord zal voor alle opvarenden wat tijd en begrip vragen, maar ik ben erg gemotiveerd om met een sterk team, betrokken ouders en enthousiaste leerlingen nauw samen te werken om een goede koers te varen. Met plezier neem ik het roer van directeur Filip over, bijzonder dankbaar voor zijn hulp en vertrouwen."

Beleidsondersteuner Bas:

"Voor mij is dit het tweede jaar dat ik aan de slag ben in het onderwijs.

Mijn eerste stappen zette ik vorig jaar in de basisschool van Spermalie als ICT-ondersteuner en later als administratief medewerker. De ervaringen die ik daar heb opgedaan kan ik daarom projecteren op de werking van de grote basisschool van de Wassenaard.

In mijn eerste maanden werd ik goed ontvangen door een warm team collega's. Mijn eerste indrukken zijn dat dit een school is met een grote ambitie en gedrevenheid.

Dit zowel op vlak van leerlingenondersteuning als qua organisatie van (buiten)schoolse activiteiten. Er is ook een grote betrokkenheid van de ouders die vertegenwoordigd worden via de ouderraad. Daarnaast wordt er ook bij de leerkrachten voor de nodige ontspanning gezorgd vanuit het teambuildings-team. De samenwerking met leerlingen en het aanwakkeren van hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd door een

leerlingenparlement en speelplaatsverantwoordelijken aan te stellen.

Mijn rol bestaat er verder in om deze initiatieven (zoals bijvoorbeeld het schoolfeest) waar nodig te ondersteunen en te coördineren. Ook verzorg ik de communicatie op diverse kanalen zoals de schoolwebsite, schoolblog en 'schoolteevee'.

De leerkrachten en leerlingen kunnen bij mij ook terecht met alle vragen die ze hebben over schoolsoftware.

Tot slot zie ik enkele leuke uitdagingen op het gebied van interne communicatie, samenwerking en gebruik van digitale middelen bij het schoolteam."

Voeg bij dit duo nog eens onze nieuwe zorgcoördinator Diane en onze secretariaatsmedewerker Pascale, mensen die al vorig schooljaar actief waren in De Wassenaard, dan begrijp je wel dat ik straks op 1 december met een goed gevoel een andere richting uitga.

Momenteel ben ik volop aan het opruimen in mijn bureau. Heel wat zaken kan ik nu weggooien maar de enorme schat aan dankbare herinneringen opgedaan gedurende ruim 21 jaren als directeur van De Wassenaard, neem ik wel mee naar huis!

directeur Filip



We 'straptten' erop los!



De Wassenaard is een Octopusschool!

Zoals heel wat lagere scholen in Vlaanderen willen ook wij meewerken aan een kindvriendelijke, groene en bewegingsprikkelende schoolomgeving met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Als octopusschool engageren wij ons om deel te nemen aan 3 acties per schooljaar.

Op vrijdag 16 september was er al een eerste actiedag: **STRAPDAG**. Er kwam een oproep om die dag een extra inspanning te doen om te voet of met de fiets naar school te komen. Er was heel veel bereidheid bij onze leerlingen om daaraan mee te werken. Velen kwamen te voet of met de fiets.

Er waren ook kinderen die zich lieten afzetten een beetje verder van de school om de rest van de weg te voet af te leggen omdat ze te ver van de school wonen om dit te voet of met de fiets te kunnen afleggen.

Een paar klassen hebben die dag extra gestapt in de schoolomgeving. Zo hadden ze nog meer stappen maar leerden ook de schoolomgeving beter kennen.

Het Straplied weerklonk in de klassen en op de speelplaats en heel wat kinderen dansten vrolijk mee.

Naast de stapdag zijn er nog 2 initiatieven waaraan we zullen aan deelnemen:



FLITS: Tussen de herfst-en de krokusvakantie komen er actiedagen (niet aangekondigd) met extra aandacht voor de zichtbaarheid in de winter van fietsers en voetgangers.

Enkele leerkrachten zullen postvatten aan de schoolpoorten om toe te zien wie een fluoasje draagt en of de fietsers een helm dragen.

De helm is nog altijd geen verplichting voor de fietsers maar is toch heel belangrijk voor onze jonge trappers. Denk aan onze actie van vorig jaar.



PARKOUR: Dit is de derde actie voor dit schooljaar. In de week tussen 5 en 9 juni zal er in de school (nog) meer aandacht zijn voor het bewegen.

Een primeur voor onze school: een ontbijtactie



Na een paar uitgestelde edities kon onze eerste ontbijtactie van de ouderraad op 2 oktober eindelijk doorgaan!

Het waren een paar drukke weken in de aanloop naar het eerste weekend van oktober om alles te organiseren: reclame maken, reservaties opvolgen, bestellingen plaatsen, ... maar zeker de moeite waard om bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode, de teller op 361 inschrijvingen te zien staan!!!

Zondag 2 oktober om halfzes 's morgens stonden Hanne en Linde paraat bij de lokale bakkers om de laatste bestellingen op te halen.

Met kleine oogjes en met hulp van de ouderraad werden de 361 ontbijten afgewerkt en in een mum van tijd stond alles klaar om opgehaald te worden.

Het gezegde 'vele handen maken licht werk' deden we ook op zaterdag alle eer aan: met de hulp van de vele leerkrachten konden we al alles klaarzetten in de eetzaal: tafels vol met zakken, gevuld met lekkernijen en surprises voor de kids, kortom een overheerlijk ontbijt. Onze Drive-in werkte vlot, alle afhalers kregen daarbij ook een flyer met de sponsors en de zondagskrant mee om te lezen bij hun ontbijt.



Met de opbrengst van onder andere de ontbijtactie willen we als ouderraad mee helpen aan de realisatie van de speelpleinplannen. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen!

Tot slot, nogmaals een dikke merci aan de enthousiaste bestellers, de vele helpende handen en sponsors voor de leuke samenwerking!

Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar... volg verder de Facebook pagina van de ouderraad voor updates en andere activiteiten!

Hanne, Linde en Annelies

Mijn laatste Halloweenocht...

De ouderraad zat niet stil de voorbije weken. Klusjes-dag, zomerbar, ontbijtactie en... Halloweenocht, het volgde elkaar in een snel tempo op.

Ondertussen werd ook al de boekenbeurs aangekondigd voor 18 en 19 november met een bezoek van niemand minder dan **jeugdschrijver Marc De Bell**

Ik wil mijn bewondering voor onze enthousiaste ouderraad dan ook niet onder stoelen of banken steken. Deze mensen verdienen echt een pluim!

Ook een welgemeende dank aan mijn eigen team dat voor heel veel helpende handen zorgde.

Ik heb wel genoten van mijn laatste verschijning op het 'Kapelrie'-plein.

Vorig jaar lag ik daar doodstil en wat kouwelijk in een kist, hopen dat men het cijferslot vlug zou openen. Dit bleek dan wat ijdele hoop te zijn...

Dit jaar kon ik als 'geest' al wat meer 'sturen' bij het instellen van de juiste cijfercombinatie om mij van mijn 'metalen bol' te verlossen.

De zogenaamde metalen bol werd echter tijdens de doortocht van de eerste groep al vlug gedegradeerd tot een gewone voetbal. Gelukkig was er voor de 9 resterende groepen nog een picknicktafel om mij aan vast te ketenen.



Ik hoop er volgend jaar nog eens bij te zijn maar dan als gewone sterveling. Eentje op pensioen dan nog wel.

Directeur Filip

Een blik op de kalender...

- Herfstvakantie van 31/10 tot 06/11
- Wapenstilstand: vrijdag 11/11 (geen school)
- Heuvelklas 4LJ (Kemmel): van woensdag 16/11 tot vrijdag 18/11
- Boekenbeurs: vrijdag 18 en zaterdag 19/11
(Marc De Bel komt donderdag 17/11 op onze school!)
- Oudercontactweek 'kleuter': van 14 tot 18/11
- Oudercontactweek 'lager' (2-6LJ): van 21 tot 25/11
- Sinterklaasfeest: dinsdag 06/12
- Oudercontactweek 1LJ: van 19/12 tot 23/12

- Kerstvakantie: van vrijdag 23/12 (15.00 uur!) tot en met zondag 08/01
- Pedagogische studiedag: maandag 23/01
- Krokusvakantie: van maandag 20/02 tot en met zondag 26/02

Familienieuws

Wij zijn blij met de geboorte van:

- Maurice, broertje van Jérôme uit 1KB
- Lea, kleindochter van juf Katrien (2A)
- Ben, broertje van Louis uit 1KB
- Mona, zusje van Victor uit 2KA



Wij zijn verdrietig om het heengaan van:

- Mevr. Simone Oorlynck, moeder van meester Bart
- Otilia, zusje van Marcel Dumarey uit 1P

